

# LITURGIE

voor de gedachtenisdienst  
op zondag 13 november 2022 om 9.30 uur  
in 'De Banier' te Twijzelerheide

Thema: *“Eens als de bazuinen klinken...”*



Voorganger: ds. Wybe Feenstra  
Lector: Duifke Renkema  
Voorlezen gedicht: Corinne Kat  
Organist: Hennie van der Meer  
Trompettist: Eddy Huizinga  
Liturgische schikking: Janny van Lingen

## VOORBEREIDING

### Orgelspel

#### Zingen voor de dienst: Lied 726: 2 en 4

2. Patriarchen en profeten,  
de getuigen van uw Geest,  
koning, heilige, apostel,  
martelaar, evangelist,  
maagden, moeders, mannen, vrouwen  
die volhardden tot het eind,  
tot U baden in vertrouwen,  
die nu stralende verschijnt.
  
4. Ja, zij hebben overwonnen  
met uw kruis als hun banier,  
volgend U in uw verzoening,  
door de diepe doodsrivier.  
Met uw lijden medelijdend,  
medestervend in uw dood,  
vonden zij het eeuwig leven  
en hun loon bij U is groot.

### Welkom en mededelingen

#### Intochtspsalm: Psalm 89: 7 *(staande) (orgel en trompet)*

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,  
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.  
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.  
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,  
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,  
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

### Bemoediging en groet

*(gemeente gaat daarna zitten)*

## **Zingen: Lied 512: 6 en 7**

6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
als ik van alles scheiden moet  
gaat nog die naam mij voor.
7. O naam, eeuwige ademtocht,  
een sterveling ben ik,  
als eens mijn eigen adem stokt  
dan draagt mij uw muziek.

## **Inleiding op de dienst**

### **Kyriegebed**

#### **Glorialied: Psalm 150: 1 en 2** *(vers 2: orgel en trompet)*

1. Loof God, loof Hem overal.  
Loof de Koning van 't heelal  
om zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Loof de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2. Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijk Hem!  
Citer, cimbél, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

## DIENST VAN HET WOORD

### Gebed van de zondag

**Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 51 t/m 57** (NBV-vertaling)

*Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.*

*En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: 'De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je engel?' De engel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.*

**Zingen: Lied 769: 1** (orgel en trompet)

1. Eens, als de bazuinen klinken,  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen,  
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen,  
Heer, dan is uw pleit beslecht.

**Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4: 13 t/m 18** (NBV-vertaling)

*Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.*

*Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.*

**Zingen: Lied 769: 4** (*orgel en trompet*)

4. Als de graven openbreken  
en de mensenstroom vangt aan  
om de loftrompet te steken  
en uw hofstad in te gaan:  
Heer, laat ons dan niet ontbreken,  
want de traagheid grijpt ons aan.

**Overdenking**

**Zingen: Lied 758: 1, 2 en 3** (*orgel en trompet*)

1. Bij 't steken der bazuinen  
gaat in een punt des tijds  
over der wereld puinen  
Gods licht op, klaar en weids.  
En die in Christus zijn  
ontmoeten blij elkander,  
ontkomen aan de schijn,  
geheel en al veranderd.
2. Als de bazuinen blazen  
Gods allerlaatst appèl,  
dan vaart een groot verbazen  
door hemel, aarde\_ en hel,  
dan rijzen in het licht  
de doden, die nu slapen  
en voor Gods aangezicht  
worden ook wij herschapen.
3. Dit broze mensenleven,  
verloren in de tijd,  
zal God een lichaam geven  
van onvergank'lijkheid.  
Dan is geheel geschied  
het woord van den beginne:  
het doodsrijk zinkt in 't niet;  
Gods rijk zal overwinnen.



## **DIENST VAN DE GEDACHTENIS**

### **Inleidende woorden**

### **Aandacht voor de liturgische schikking**

### **Zingen: Gezang 298: 1 en 2** (*orgel en trompet*)

1. Wij staan ten laatsten kamp gereed,  
een strijd van dood en leven!  
Houdt daarin moedig stand en weet:  
God zal u nooit begeven.  
De oude wereld komt ten val,  
zij stort in puin, maar Christus zal  
het nieuwe rijk doen rijzen.
2. Bazuingeschal verkondigt blij:  
't wordt overal vernomen  
reeds komt de Heiland naderbij,  
zijn rijk zal weldra komen!  
Blijft tot het laatste toe bijeen,  
tezamen sterk en met Hem een:  
zo zult gij overwinnen.

### **Het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen**

We noemen de naam van **Liekele (Lico) van Kammen**

Geboren op 26 januari 1943 en overleden op 7 november 2021

Een kaars van herinnering en geloof wordt aangestoken.

### **Zingen: Psalm 84: 4**

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.  
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,  
tot zij Jeruzalem betreden,  
waar alle pelgrims binnengaan  
om voor Gods aangezicht te staan.  
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.  
Verhoor mij, God van Israël,  
die alles leidt naar uw bestel.

We noemen de naam van **Hiltje de Vries - Tabak**

Geboren op 25 juli 1933 en overleden op 15 november 2021

Een kaars van herinnering en geloof wordt aangestoken.

**Zingen: Gezang 392: 3** (uit: *LvdK 1973*)

3. U heb ik nodig, uw genade is  
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

We noemen de naam van **Folkert Hart Feddema**

Geboren op 28 december 1944 en overleden op 14 januari 2022

Een kaars van herinnering en geloof wordt aangestoken.

**Zingen: Lichtstad met uw paarden poorten**

Lichtstad met uw paarden poorten,  
wond're stad zo hoog gebouwd.  
Nimmer heeft men op deez' aarde  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar Zijn liefdesstem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

**Er worden nog 2 kaarsen ontstoken**

Ouderling Wytse Posthumus steekt een kaars aan voor allen die in onze persoonlijke kring van familie, vrienden, bekenden, burens en dorpsgenoten zijn overleden – in het afgelopen jaar of al langer geleden.

Diaken Jan Dijkstra steekt een kaars aan voor allen die omgekomen zijn bij oorlogsgeweld en bij terreurdaden, voor hen die omgekomen zijn door ongelukken of natuurrampen, voor allen die gestorven zijn door hongersnood, voor vluchtelingen die onderweg bezweken zijn -overall op aarde of op zee.

**U wordt uitgenodigd, als u dat wilt, om een lichtje aan te steken en op de kaarsenhouder te plaatsen voor mensen die in herinneringen blijvend worden meege dragen.**

**Moment van stilte, gevolgd door een kort gebed** (*staande*)



## **Dit gedicht brengt ons naar een begraafplaats....**

*Hier rust totdat Jezus terugkomt...*

*Waar de stilte van het zwijgen  
vermengd wordt met het fluisteren van het blad,  
waar de pijn gevoeld wordt van het hart.  
Sprekend staat een steen te zwijgen  
bij wie eens heeft liefgehad.*

*Waar de stilte van het zwijgen  
vermengd wordt met het ruisen van de wind,  
waar tranen glinsteren op het grind.  
Sprekend staat een steen te zwijgen  
bij het grafje van een kind.*

*Waar de stilte van het zwijgen  
vermengd wordt met het duister van de nacht,  
waar verdriet niet wordt verzacht.  
Sprekend staat een steen te zwijgen.  
Bij de dood houdt hij de wacht.*

*Waar de stilte van het zwijgen  
vermengd wordt met het morgenlicht,  
waar het oog zich verder richt.  
Sprekend staat een steen te zwijgen  
bij dit hemels vergezicht.*

*Eens zal God dit zwijgen breken,  
vervult wat deze stenen spreken:  
de dood heeft niet het laatste woord.  
Wanneer de bazuinstoot wordt gehoord  
opent God de dodenakker,  
mensenkinderen roept Hij wakker.  
Het gezaaide is gereed,  
wordt met onsterfelijkheid bekleed.*

*Dan zal de stilte van het zwijgen  
verdwijnen in de eindigheid,  
breekt áán een ongekende tijd:  
geloven wordt aanschouwen,  
opgestaan in heerlijkheid.*

(Door Rieteke Hoogendoorn, van [www.gedichtensite.nl](http://www.gedichtensite.nl))

## **DIENST VAN DE GEBEDEN**

### **Gebeden - stil gebed - Luthers avondgebed**

**Zingen slotlied: Gezang 93: 4 en 6** (uit: *LvdK 1973*) (*orgel + trompet*)

4. Als Gods bazuinen klinken  
en als het morgenrood  
te middernacht zal blinken,  
o strenge, bitt're dood,  
waar is uw zege dan,  
waar is uw scherpe schade  
aan vrouw en kind en man,  
uw rijk van ongenade?
  
6. Bazuinen en klaroenen,  
trompetten, hel en luid,  
nodigen ons tot koene  
en trouwe daden uit.  
De arbeid in de Heer  
zal niet in 't ijle vallen,  
maar blinken tot zijn eer,  
als Gods bazuinen schallen.

### **Zending en zegen**

### **Collecten bij de uitgang**

U en jullie worden uitgenodigd om koffie te blijven drinken in het Kompas met daarbij een krakeling.



### **De achtvorm van de krakeling.**

De achtvorm van de krakeling verwijst naar een heel nieuw begin. Op de achtste dag – de eerste dag van de week- is Jezus na zijn sterven opgestaan. Na de dood was er een nieuw begin van leven. De doorgetrokken acht zoals de krakeling er uit ziet, wordt ook wel **Lemniscaat** genoemd. Dit symbool verwijst naar een cyclus van leven en dood. Het is een doorgaande beweging

### **Kearske oanstekke op snein 20 novimber**

Op 20 november, volgende week zondag, is er van 16.00 tot 17.30 uur gelegenheid om op de begraafplaats in Twijzelerheide een lichtje neer te zetten bij het graf van een overleden dierbare.